

Rondom de Karmel



foto: Jannie Hoekstra

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOUDESEND E.O



**31e jaargang nr. 292
juli/augustus 2021**



INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten

Kerkdiensten	3
Bij de kerkdiensten	4

Uit de Kerkenraad

Kerkenraad	6
Diaconie	10

Uit de Tarissing

Even stil staan bij.....	12
--------------------------	----

Uit de gemeente

Pastoraat en medeleven	14
Geboorte	14
Bericht van overlijden	14
Verjaardagen	15
Huwelijksjubileum	15
Mutaties	16

Bezinning en ontmoeting

Pinkstergroet	16
Ontmoetingsavonden september.....	16

Jeugd

Bijbels uitdelen.....	17
Sirkelslag.....	17
Geslaagd	17

Overige

Beam- en opnameteam	18
Bloemenactie.....	18
Tsjerkepaad en zomerepositie	18
Fryske Fakânsjewike	19
Stuur een vakantiefoto of kaartje.....	19

Colofon	20
----------------------	----

KERKDIENTEN

Kerkdiensten

Zondag 4 juli

9.30 uur
Collecten

Ds. A. Oosting, Balk
Binnenlands diaconaat: Actie vakantietas

Zondag 11 juli

9.30 uur
Collecten

H. Leeuw, Workum
Plaatselijk/algemene Diaconie

Zondag 18 juli

9.30 uur
Collecten

E. Kuiper-Groeneveld, Woudsend
Plaatselijk/algemene Diaconie

Zondag 25 juli

9.30 uur
Collecten

H. Leeuw, Workum
Plaatselijk/algemene Diaconie

Zondag 1 augustus

9.30 uur
Collecten

Ds. R. Bosman-Romkema
Plaatselijk/algemene Diaconie

Zondag 8 augustus

09.30 uur
Collecten

Ds. A. van Ligten, Sneek
Plaatselijk/algemene Diaconie

Zondag 15 augustus

9.30 uur
Collecten

Maaltijd van de Heer
Ds. R. Bosman-Romkema
Werelddiaconaat: Ghana

Zondag 22 augustus

9.30 uur
Collecten

E. van Halsema, Kampen
Kerk in Actie: Zomerzending Pakistan

Zondag 29 augustus

9.30 uur
Collecten

Ds. R. Bosman-Romkema
Plaatselijk/algemene Diaconie

Bij de kerkdiensten

Terugblik

Paaszondag en doopviering

Voor het vorige kerkblad kwamen de foto's te laat, maar we willen u graag nog laten delen in een paar foto's van de doopdienst op Paaszondag.

In de Pinkster-Zendingsdienst ging na een periode van studieverlof, onze eigen predikant weer voor. In deze viering stond in het thema *Feest van Hoop*, centraal. Onder meer werd afgevraagd hoe het na deze tijd van lockdown, weer verder zal gaan. Als we kijken naar deze periode van online kerkdiensten, mag geconcludeerd worden dat die heel goed gevolgd zijn. De Geest is ons ook dit jaar nabij geweest. Hoewel het allemaal totaal anders moest, kon alles tóch doorgaan. Dat geeft hoop en vertrouwen voor de toekomst!

Op zondag 30 mei mochten dan eindelijk weer de deuren van de kerk open, al was/is het nog wel voor een beperkt aantal mensen. Deze dienst stond in het teken van Zondag Trinitatis en werd de Maaltijd van de Heer gevierd. Een mooi begin na een lange tijd van online diensten, om zo weer de verbinding met elkaar te kunnen voelen. De overdenking ging over Nicodemus en over het opnieuw geboren worden uit water en uit Geest. Het is de Geest die vernieuwing brengt.

De oecumenische Slotdienst, georganiseerd door de Raad van Kerken en o.l.v. ds. I. v.d. Pol, was dit keer niet in een tent, maar tevoren op verschillende locaties opgenomen. De dienst zelf was vanuit de Karmel. Het thema: *Hoopvol de toekomst tegemoet*, werd op originele en creatieve wijze vorm gegeven. Hoopvol is dat veranderingen zoals in de coronatijd, niet altijd verkeerd hoeven uit te pakken. Bijzonder is te noemen dat er in deze online periode er zo'n 40.000 tot 50.000 mensen per week geluisterd en gekeken hebben naar de diensten die de Provinciale Raad van Kerken op Omrop Fryslân uitzond. Dat zijn er vele malen meer dan er vóór de coronatijd naar de kerkdiensten kwamen. Dat zijn zaadjes die mogelijk weer gaan groeien!

Dat is hoopvol! De bijbellezing kwam uit Marcus 4 over de gelijkenis van het mosterdzaad.

Vooruitblik

We gaan de zomertijd in met gastvoorgangers. De versoepelingen wat betreft kerkdiensten worden in de diensten en via media bekend gemaakt (zie ook bericht vanuit de kerkenraad).

Startzondag 5 september: Leve de kerk!

Op zondag 5 september is de Startzondag. Een kleine commissie bereidt deze voor. Het thema van deze dienst is: *Leve de kerk!* We hopen dat we op 5 september een mooie start kunnen maken met de hele gemeente. We gaan ervan uit dat de meeste mensen hun vaccinatie hebben gekregen en hopen dat het aantal besmettingen verder mag dalen zodat we elkaar fysiek kunnen ontmoeten. Alles uiteraard onder voorbehoud omdat we nog steeds rekening moeten houden met corona.

De bijbeltekst die deze zondag centraal staat is uit Romeinen 12 waar Paulus schrijft over het lichaam van Christus. Dat gaat over ons als gemeente. We zijn allemaal nodig in de kerk en ieder kan zijn of haar steentje bijdragen. Daarnaast lezen we uit Psalm 133 waar staat: *Wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven!*

Programma:

- ~ In het kerkblad van augustus zit een vlaggetje dat bedoeld is voor de versiering van die dag.
- ~ U schrijft een mooie tekst op dat vlaggetje of plakt er een plaatje of afbeelding op die bij het thema past. Tijdens de kerkdienst op 5 september zorgt de kinderkerk voor een feestelijke aankleding van de tuin en worden de vlaggetjes door de kinderkerk verwerkt tot mooie slingers. Hoe meer vlaggetjes we binnenkrijgen hoe feestelijker het wordt.
- ~ Vanaf 9.15 uur inloop in de tuin waar de koffie/thee klaarstaat
- ~ 10.00 uur start kerkdienst.
- ~ 11.00 uur ontmoeting in de tuin waar een heerlijk koffiebuffet klaarstaat (met behulp van uw inbreng). Wilt u iets bijdragen of meehelpen bij deze activiteit dan kunt u zich melden bij
(). Hierna sluiten we de Startzondag af.



Toelichting:

Voorafgaande aan de Startzondag vieren we op 29 augustus de overstapdienst. Graag aanmelden bij de predikant wanneer uw kind hieraan mee wil doen. Het gaat om de oudste kinderen die de overstap maken naar de brugklas en de jongste kinderen die overstappen naar de kerkkerk.

In de week tussen 29 augustus en 5 september willen we een Escaperoom realiseren. Dit kan alleen slagen wanneer er voldoende mensen mee helpen. Mocht u mee willen helpen dan kunt u zich melden bij [\[naam\]](#)). We hopen dat dit gaat lukken. U leest er meer over in het eerstvolgende kerkblad na de zomer.

In alles wat we dit afgelopen coronajaar samen hebben doorgemaakt kunnen we zeggen dat we ondanks de online-vieringen de ontmoetingen op zondag en door de week hebben gemist. En wat bovenaan staat dat we er naar verlangen om samen te zingen. Niets liever dan dat. De tijd zal het leren. Stel dat we weer kunnen zingen binnenkort, welk nummer vindt u dat dan echt niet mag ontbreken en zou u graag willen zingen. U kunt uw verzoeknummer per mail/app of telefoon doorgeven aan de predikant vóór 15 augustus.

UIT DE KERKENRAAD

Vanuit de kerkenraad

14 juni hebben we kerkenraadsvergadering gehouden en konden elkaar daarbij weer begroeten in it Reidhintsje. Dat was fijn. Daarbij heeft de opening als volgt plaatsgevonden:

Welkom allen, de eerste keer dit jaar dat we bij elkaar zijn. Dat voelt goed en ik heb me erop verheugd. Romke het is fijn je nu persoonlijk te kunnen begroeten in onze kerkenraadsvergadering. Nogmaals hartelijk welkom en ik hoop dat je positieve ervaringen in ons midden zult hebben.

Het lijkt erop dat het allemaal wat gemakkelijker zal worden t.a.v. de corona maatregelen, dat geeft lucht maar het is ook voor te stellen dat ook nu pas het besef komt wat we gemist hebben en hoe we alles weer op kunnen pakken. Ik wens jullie toe dat jullie je daar goed bij blijven voelen. De afgelopen periode heb ik met respect en bewondering gezien hoe ieder, op zijn eigen plekje zijn of haar taken heeft gedaan en met creativiteit ook steeds oplossingen wisten te vinden. Er wacht ons nu een periode van herstel en opbouw van de verbinding in de gemeente. Om ons te ondersteunen in deze taak,

stel ik voor om de kaars voor ons als kerkenraad aan te steken. Bovenstaande geldt ook voor u als lezer.

De volgende punten zijn in de vergadering aan de orde geweest:

- Zingen: vanaf heden is het weer toegestaan om te zingen, maar wel met beperkingen. Van het slotlied mogen de twee laatste coupletten meegezongen worden, maar wel zacht (op praatniveau). Ook is een zanggroepje mogelijk van 4 personen. Omdat er de komende tijd gastvoorgangers zijn, kan de ouderling van dienst bepalen of het in de dienst van die zondag mogelijk is, en 4 mensen tijdens het welkom vragen om te zingen. Deze regeling is van toepassing tot 1 augustus. Dan is onze eigen predikant er weer en is de organisatie en communicatie gemakkelijker. Als blijkt dat er voor 1 augustus meer mogelijk is, volgen we het advies van de classispredikant en kunt u dit op de website lezen of u krijgt de informatie tijdens de dienst.
- Met ingang van heden is aanmelden niet meer nodig. We hebben dit besluit genomen in verband met de versoepelingen die landelijk zijn aangekondigd. U kunt spontaan naar de dienst komen. Wel blijft registratie van kracht. U kunt thuis vast uw naam en telefoonnummer opschrijven en overhandigen aan de koster en er liggen registratie formulieren in de hal.
- Zolang de anderhalve meter maatregel van de overheid van kracht blijft, is het maximaal aantal bezoekers in de Karmel 30 personen.
- In principe is 4 juli de laatste dienst waarbij een coördinator aanwezig zal zijn. De koster is op de hoogte van de regelgeving en kan u daar zo nodig informatie over verstrekken.
- Met ingang van 1 september worden de bloemen van de zondag weer op de "oude manier" bij u gebracht door een gemeentelid.
- Op 23 september heeft de kerkenraad een bijeenkomst met visiegroep de Takomst in het Ponkje. Bijna een jaar nadat het rapport klaar was, is het voor ieder bijzonder dat we nu bij elkaar kunnen komen.

Verder wijs ik u erop dat onze kerk tijdens Tsjerkepaed op zaterdagmiddag weer open zal zijn. We hebben nog wel mensen nodig die onze gasten willen ontvangen op die middagen. Graag aanmeldingen bij

snellijk mogelijk aanmelden zodat een rooster kan maken? Zonder medewerkers gaat het niet lukken.

Tijdens de vakantie periode zijn de volgende personen bereikbaar:

Rest mij nog om u, namens de gehele kerkenraad een goede zomertijd toe te wensen. Met vriendelijke groeten, Stans Visser

Mededelingen lief en leed

Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en opnames in het ziekenhuis, ontvangt de kerkenraad graag bericht via de scriba, mw. R. Bouwma-Hutten, (06-46101111). Geboorteberichten worden afgekondigd als de predikant of de scriba een geboortekaartje krijgt, als blijkt dat de ouders afkondiging in de kerkdienst op prijs stellen.

Openstelling van De Karmel

De afgelopen periode was de kerk iedere donderdagmiddag tussen 16.00 tot 17.00 uur open voor ontmoeting, stilte, bezinning, gebed of het aansteken van een kaarsje. Er was altijd iemand aanwezig. Vanaf 3 juli tot 11 september is er weer Tjserkepaad op zaterdag (zie info elders). De laatste keer dat de kerk op donderdagmiddag open is, is op 24 juni. De ontmoetingen die er op de donderdagmiddagen waren, waren goed. Mocht u het op prijs stellen dan kunnen we dit na de zomer voortzetten. Stuur dan een reactie aan de predikant of bel even. De ruimte van de kerk is een mooie plek om elkaar te ontmoeten!

Wie heeft een Reclamestoepbord?

Om mensen attent te maken dat De Karmel open is, is het handig dat er voor de kerk een bord staat waarop dat aangegeven is. Is er misschien iemand die een dergelijk bord heeft en het hiervoor wil laten gebruiken? Of is er iemand die zo'n bord kan maken voor de kerk? Meldten bij de kosters Gerhard en Sjaan Wiersma (06-46101111).

Pastorale team

We streven zoveel mogelijk naar de verbondenheid met u allen, in de kerk, via de telefoon of online. Mocht er contact nodig zijn of voelt u zich eenzaam en wilt u even praten, bel dan naar één van de ouderlingen: Janny de Vries (06-46101111) of Akke de Boer (06-46101111).

Gemeenteavond

De financiële gemeenteavond op 14 juni, was online via kerkdienstgemist, mee te kijken. Er is dus een opname van. Deze is echter vanwege de aard van de informatie, niet meer openbaar. Wilt u de opname bekijken, dan kunt u contact opnemen met Rob Bosman.

Bloemen zondag

Graag vragen we uw blijvende aandacht om namen te blijven noemen van adressen waar een bemoediging of bloemetje op zijn plek is. U kunt dit doorgeven via het pastorale team of aan Henny Osinga. Dit kunnen ook mensen uit het dorp zijn uiteraard.

In het afgelopen jaar zijn de bloemen door Marjolijn IJntema bezorgd bij de mensen thuis en belden de wegbrengers de gemeenteleden op die een bloemetje ontvingen. Zo was er toch een pastoraal contactmoment. Jolly van Hijum heeft dit met de wegbrengers gecommuniceerd. Fijn dat dit in coronatijd zo goed is gegaan. Dank aan allen! Nu de versoepelingen er zijn en de besmettingen teruglopen kunnen we de bloemen weer bij de mensen thuis brengen. Het rooster blijft gewoon hetzelfde. Wanneer u op het rooster staat graag de bloemen zondag in de kerk ophalen. Wilt u in uw agenda zetten wanneer u aan de beurt bent, zodat de bloemen niet blijven staan? Dit gaat in vanaf 5 september.

Omzien naar elkaar

In mei is het pastorale team bij elkaar geweest in de kerkzaal. Het was een bijzonder jaar waarin we elkaar weinig hebben gesproken. Het was goed om elkaar te zien. We spraken over hoe iedereen het gelopen jaar ervaren heeft en of mensen zich verbonden hebben gevoeld. Dat was grotendeels het geval. Als grootste gemis werden genoemd het missen van de ontmoetingen en het zingen in de kerkdienst. Het pastorale team was tevreden over de manier waarop iedereen het afgelopen jaar door de kerkenraad is geïnformeerd en bijgepraat. Ook de kaartjes en attenties droegen bij aan de verbinding met de kerk. In de komende periode wachten we de verdere versoepelingen af. Na de zomer heeft het grootste deel van de doelgroep van de bezoekers een vaccinatie kunnen krijgen. We hanteren de afspraken die gemaakt zijn tot de situatie weer veranderd en we bericht krijgen voor verdere versoepeling.

Omtinkers

In het kerkblad van november/december vorig jaar, berichtten we u al over een nieuwe opzet die we voor het bezoekwerk willen gaan invoeren. Vanwege de corona is dit nog niet van de grond gekomen, maar hopelijk komt er weer een tijd dat we op een normaler manier met elkaar om kunnen gaan en elkaar fysiek kunnen ontmoeten.

In deze nieuwe vorm van pastoraat zijn we op zoek naar 'omtinkers'. Een 'omtinker' is iemand die in de eigen buurt signalen opvangt van mensen waar

pastorale aandacht nodig kan zijn. Zoals bijv. bij ziekte, verdriet, jubileum, geboorte of als er nieuwe mensen in de buurt zijn komen wonen. Een 'omtinker' geeft dit dan – na toestemming van de betreffende persoon – door aan de wijkouderling of predikant zodat hier pastorale aandacht aan gegeven kan worden. Een 'omtinker' is dus iemand die de mensen kent, die omziet en signaleert en eventueel zaken doorgeeft. Zij zijn de 'antennes' van de buurt! De 'omtinker' zelf hoeft dus niet 'op bezoek' te gaan. Dat doet dan de predikant, ouderling of wijkassistent. Dit betekent dat er niet meer vanzelf wel iemand langs komt, maar dat wij van gemeenteleden vragen zelf aan te geven of bezoek op prijs wordt gesteld. Op deze manier kunnen de bezoeken meer doelgericht zijn en kan er meer aandacht gegeven worden. Ook aan mensen die anders misschien geen bezoek krijgen, eenvoudig omdat niet bekend is wat er aan de hand is. Het is de bedoeling dit gemeentebreed op te pakken zodat ook de jongere gemeenteleden in beeld blijven binnen het pastoraat.

Wij hopen dat deze nieuwe vorm van pastoraat aanslaat en de onderlinge betrokkenheid gemeentebreed zal vergroten en mensen ten goede komt. Uiteraard kan er ook altijd rechtstreeks een beroep gedaan worden op de predikant.

Tot slot: Wie zou een 'omtinker' in de eigen straat of buurt willen zijn? Geef dat dan door aan onze scriba Rita Bouwma-Hutten () of voorzitter Stans Visser ().

Vanuit de Diaconie

Diaconiecollectes voor de komende periode

4 juli: Binnenlands diaconaat – Actie Vakantietas

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

www.kerkinactie.nl/vakantietas

11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus en 29 augustus: Plaatselijke/algemene Diaconie

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale projecten in de buurt, waaraan we, dank zij uw gift, een bijdrage aan kunnen leveren.

15 augustus: Maaltijd van de Heer – Werelddiaconaat Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken namelijk naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.

22 augustus: Kerk in Actie – Zomerzending – Pakistan

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

29 augustus: Plaatselijke/algemene Diaconie

De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaconale projecten in de buurt, waaraan we, dank zij uw gift, een bijdrage aan kunnen leveren.

Aangezien we weer kerkdiensten mogen vieren met 30 personen, hopen we u te zien in de kerk. Mocht u de diensten echter online volgen, thuis of vanaf uw vakantieadres, wordt u vriendelijke verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de website van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

UIT DE TARISSING

Even stilstaan bij: Verbinding

*Het lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen.
En al die delen hebben een eigen functie (Romeinen 12 vers 4)*

Wat Paulus in de Romeinenbrief schrijft is een mooi voorbeeld van hoe verbinding werkt.

In de coronatijd worden we allemaal nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Gezondheid is belangrijk. Wanneer je een virus oploopt wat je ziek maakt, wanneer je organen aangetast zijn kan dat levensbedreigend zijn. Alles in ons lichaam is met elkaar verbonden en waar die verbinding verstoord wordt, ontstaat een uitdaging daar mee te leven of verlies je je onafhankelijkheid met alle gevolgen van dien. Dat heeft Paulus goed gezien.

Tijdens de afgelopen coronatijd was het de grote uitdaging van de kerkenraad en gemeente om verbonden te blijven met elkaar. Dat lukte deels door telefoongesprekken, tuingsprekken of het kerkblad. We zochten verbinding door zo snel mogelijk online diensten te verzorgen. En ja, als er dan iets technisch niet in orde is of het internet valt uit dan is de verbinding ineens verbroken. Wanneer dat gebeurt ligt mijn werk ineens grotendeels stil. Nu we langzaamaan weer meer fysiek met elkaar verbonden kunnen zijn is de uitdaging hoe we in de komende tijd de verbinding met elkaar weer tot stand kunnen brengen. Dat we u daarbij allemaal nodig hebben maakt Paulus ons met het beeld van het lichaam heel duidelijk. Voorop staat dat de verbinding met God er aldoor mag zijn en daar mogen we voor danken. Al in Genesis 17 vraagt God aan Abraham verbonden met Hem te zijn. Op het Pinkstereest raakten we verbonden door de Heilige Geest. En gelukkig hebben we daar geen internet voor nodig. Vanuit de verbinding met de Eeuwige mogen we in de komende tijd weer wegen vinden om te gaan en het kerkelijk leven weer op te pakken. Naar die verbinding zullen we als eerste op zoek gaan, in gebed, door de bijbelverhalen maar ook in de stilte van de natuur en in muziek. Lied 723: 2 verwoordt het prachtig.

*Jo wurd, troch de_iuwen mei ús gien
en hieltyd wer opnij ferstien,
sil elk ferset oerwinne.
Wy doarmje faak it doel foarby,
mar troch it leauwe meie wy
de tocht fannijs begjinne.*

*Jo joegen de_âffaars romte_en paad,
Jo ha har út it tsjinsthûs laat
nei 't lân fan molke_en huning;
herfoarmje, Hear, ek ús geslacht
dat it troch dizze wrâldske nacht
de wei fynt nei jo wenning.*

Een goede zomertijd gewenst, thuis of elders. In verbondenheid,
ds. Renske Bosman-Romkema

Studieverlof

Mijn studieperiode begon na Pasen en heb ik helaas één keer moeten onderbreken voor de uitvaart van . Dat was een verdrietige gebeurtenis die veel impact had op iedereen en in het bijzonder voor en verdere familie. Verder was ik de afgelopen periode minder zichtbaar voor de gemeente en was er tijd voor studie waar ik dankbaar op terugkijk.

Het was een studieverlof met drie elementen: hoofd, hart en handen.

Hoofd:

Na Pasen werd ik meteen al volop meegenomen in een webinar rond het boek van Henk Bakker, *Jezus, een revisie en reconstructie (2020)*. In de eindopdracht voor deze cursus heb ik vanuit het verhaal van de voetwassing (Johannes 13) en de theorie van het boek, de christologie in relatie tot het Jood-zijn van Jezus uitgewerkt aan de hand van een praktijkverhaal. Daarnaast heb ik nog andere boeken gelezen over Jezus en werd bevestigd wat ik al wist: Je hebt aan één leven niet genoeg om alles wat over Jezus is geschreven te lezen.

Hart:

Begin juni heb ik drie dagen een stilleretraite gevolgd bij De Spil in Maarsse. Zeer indrukwekkend om in de stilte en door de getijden die je volgt en de opdrachten die je krijgt de ontmoeting met God te zoeken in de stilte. Alle prikkels van buitenaf even uitsluiten. Het waren drie prachtige zomerse dagen waardoor er alle gelegenheid was om buiten te zijn en bij de waterkant of in het park te mediteren, te bidden en stil te zijn. Heel bijzonder.

Handen:

In juni sloot ik mijn studieverlof af met de cursus van de PTHU: “Predikant in het dorp” op het moment dat ik dit schrijf ben ik bezig met de voorbereidingen. Deze cursus is online. Het is een cursus die gericht is op de praktijk.

Handen uit de mouwen. Praktisch en leerzaam om samen met de andere deelnemers ervaringen uit te wisselen en dit aan de theorie te toetsen.

Vrede en alle goeds, ds. R. Bosman Romkema

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

Gaandeweg zijn er steeds meer mensen gevaccineerd. Anderen aarzelen en hebben reden om het nog uit te stellen. Hoe dan ook hopen we dat het aantal besmettingen mag dalen. We blijven in meerdere opzichten kwetsbaar wat het coronavirus betreft. We denken aan iedereen in deze tijd die het moeilijk heeft. In persoonlijk opzicht vanwege ziekte, afscheid, psychische klachten. Er zijn gemeenteleden die nog steeds leven met de gevolgen nadat ze ziek zijn geweest door corona. Mocht u mensen weten die het moeilijk hebben en waar pastorale aandacht nodig is, dan horen we het graag zodat we er aandacht aan kunnen schenken. We proberen zoveel mogelijk naast de mensen te staan en dat is alleen mogelijk wanneer we er weet van hebben. Houd moed en wees er voor elkaar.

Geboorte

Bericht van overlijden

*Hemelhoog, Heer, is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw.
Ja, bij U is de bron van het leven,
omdat U licht geeft, zien wij licht. (Uit Psalm 36)*

Ds. Renske Bosman-Romkema

Verjaardagen

Juli

Augustus

Huwelijksjubileum

Allen van harte gefeliciteerd en een fijn dag gewenst.

Mutaties

Interne verhuizing

Vertrokken

BEZINNING EN ONTMOETING

Pinkstergroet

In de week voor Pinksteren is er dorpsbreed een kaart met Pinkstergroet bezorgd bij alle inwoners van Woudsend e.o. Mochten we iemand zijn vergeten, of heeft uzelf geen kaart gehad: er liggen er nog enkele in de kerk, om mee te nemen. We hopen dat de heilige Geest mag werken in alles wat we doen in de gemeente en daarbuiten.

Ontmoetingsavonden september

Als kerkenraad leek het ons zinnig om de ontmoetingsavonden die we normaal gesproken in januari houden, eerder te organiseren. Door corona zijn er weinig mogelijkheden geweest om elkaar te ontmoeten of met elkaar in gesprek te gaan. Dit jaar doen we dat in samenwerking met Annewiep Bloem van UP!. Ze woont sinds een jaar in Woudsend. U kent haar misschien van het muziekproject Nij Talint Orkest wat al een groot succes is in ons dorp. De ontmoetingsavonden worden georganiseerd rond een thema en raken aan zingeving. De thema's die aan de orde komen zijn vrijheid, vriendschap en vertrouwen. De groepsgrootte is 8 personen en we komen samen in de 2^e en 3^e week van september. Er zijn 6 momenten van ontmoeting op verschillende locaties in het dorp. Iedere avond is een gespreksleider aanwezig die is opgeleid vanuit de organisatie van UP!. Een landelijke organisatie die zich richt op ouder worden in Nederland (<https://www.upinnederland.nl/agenda/in-je-uppie/>). Annewiep is daarbij betrokken. Hoewel de doelgroep van UP! de ouderen onder ons zijn, worden ook de jongere dorpsgenoten van harte uitgenodigd. U leest er meer over in het volgende kerkblad en er wordt een flyer verspreid.

Wij hebben er zin in en hopen op een goede opkomst.

Ds. Renske Bosman-Romkema en Annewiep Bloem

JEUGD

Bijbels uitdelen

Aan de leerlingen van groep 8 van de Meester van der Brugschool zijn op vrijdag 21 mei Bijbels uitgedeeld. Ieder jaar weer een mooi moment. Na de uitreiking kregen de kinderen de zegen mee en gingen weer terug naar school. Een korte impressie was te zien in de dienst van 30 mei.

Sirkelslag

Met een nieuw team deden we dit jaar weer mee aan Sirkelslag. Het team bestond uit . Ds. Renske fungeerde als jury en beoordeelde de prestaties van de fanatieke jongeren. Gelukkig lieten de coronaregels toe dat we met z'n allen samen konden komen in it Reid-hintsje. Daar konden we digitaal, via internet en gepresenteerd op de beamer, meedoen met Sirkelslag dat dit jaar het maken van keuzes als thema had: 'Wat zou jij doen?'. Met het eerste spel konden we lekker in de stemming raken. Er moest een tik-tok filmpje worden gemaakt over Johannes de Doper. Het tweede spel ging over keuzes maken. Na de puzzel waren er een paar hilarische behendigheids spelletjes. Tenslotte moesten de jongeren de (goed) boodschap aan elkaar doorvertellen. Bijzonder te zien hoe lastig het is een verhaal juist door te vertellen. De avond was gezellig, leerzaam en dus een succes. Over de uitslag kunnen we helaas verder niet communiceren 😊

Geslaagden

Gelukkig kon bij vele leerlingen na de examens de vlag weer uit! Ook bij enkele leden van onze gemeente. Zij hebben een roos en wat lekkers ontvangen.

U heeft vast wel gezien dat er in het dorp veel meer vlaggen wapperden. Daar waar we wisten dat jongeren waren geslaagd (voor hun eerste opleiding na het basisonderwijs) hebben een klein presentje afgegeven. Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!

OVERIGE

Beam- en opnameteam

Het is fijn om te kunnen melden dat Maaike de Groot mee gaat draaien in het rooster van beamteamers. We hebben nu een mooie groep mensen die de presentatie verzorgt en enkele mensen die de opnames verzorgen. Binnen het team kunnen nu twee gemeenteleden filmpjes maken voor de onlinediensten. Mocht u dat ook leuk vinden om te doen, meldt u zich dan bij Rob Bosman, coördinator beam- en opnameteam ().

Bloemenactie

De bloemenactie op vrijdag en zaterdag vóór Moederdag bij it Reidhintsje was weer een succes. Zoals bekend was de opbrengst bestemd voor de ondersteuning van de digitale kerkdiensten. Er werd voor een mooi bedrag verkocht (€ --). We willen iedereen bedanken die ofwel planten heeft gekocht ofwel meegeholpen heeft om dit mogelijk te maken!

Tsjerkepaad en zomerexpositie: 3 juli – 11 september 2021

Zoals het er nu naar uit ziet, worden er dit jaar weer de zogenaamde Tsjerkepaaddagen georganiseerd. Vorig jaar kon dit vanwege het coronavirus niet doorgaan. We zijn dus blij dat we nu de deuren weer open kunnen zetten. Uiteraard zal dit allemaal coronaproof zijn! Zoals we gewend zijn is er dan ook weer een Zomerexpositie in de kerk. Voor dit jaar hebben we de groep *Textielkunst vierkant anders*, onder leiding van Geeske Bangma uitgenodigd om hun werk tentoon te stellen. Het thema waarvoor zij gekozen hebben is *Verwondering*.

Daarnaast zal onze dorpsgenoot Klaas Veenstra zijn sculpturen van houtvondsten tentoonstellen. Klaas vindt deze stukken hout vaak langs de randen van het IJsselmeer en de vormen inspireren hem om er iets anders in te zien dan puur een stuk hout dat toevallig is aangespoeld. Het wordt dus een veelzijdige expositie waaraan iedere exposant op zijn of haar eigen wijze invulling zal geven.

Openingstijden de Karmel: 13.30 uur – 17.00 uur

Fryske Fakânsjewike

In november 2019 ging ik als predikant mee met de Fryske Fakânsjewike. Een week vol mooie herinneringen. Helaas heeft de werkgroep moeten besluiten te stoppen met de organisatie van deze vakantieperiodes. Wat een geweldig team stond er ieder jaar weer klaar om een prachtige vakantieperiode te organiseren voor zoveel mensen. Het is voor veel mensen een mooie week geweest en voor mij als predikant een hele bijzondere ervaring. We hadden toen niet kunnen weten dat het de laatste keer zou zijn. In deze week deelden mensen vreugde en verdriet en was er vooral plezier. Wat straalde er veel warmte van uit en wat was het allemaal goed georganiseerd. Namens de werkgemeenschap IJst hebben we onze dank uitgesproken naar de werkgroep en alle vrijwilligers. Heel veel dank aan allen die met een groot en warm hart voor de medemens meewerkten. Ook vanuit onze gemeente. We wensen hen alle goeds.

Stuur een vakantiefoto of kaartje

In de zomertijd waaieren we uit om op vakantie te gaan. We stappen op de fiets om in de omgevingen van de natuur te genieten of maken een wandeling. We komen tot rust. We doen een oproep om vanaf uw vakantieplek of een mooie plek thuis een kaartje te sturen naar de kerk. In een van de diensten na de zomer komen deze beelden terug. Dat mag digitaal per mail (), per app () of per post (Kleasterstrjitte 2, 8551 NJ Woudsend).

De redactie van Rondom de Karmel wenst u een fijne zomerperiode



COLOFON

Inlevering kopij

uiterlijk maandag 16 augustus naar
kerkbladwoudsend@home.nl

